

# "DE KLINK"

Officieel orgaan en informatieblad van het

GENOOTSCHAP  
OUD ZANDVOORT

(OPGERICHT 11 DECEMBER 1970)

ISSN 1384-7082 jrg 18, nr.2

april 1998

losse nummers f 6,50

---

Redactie-adres: M. Weber, Voltastr 26 2041 CK Zandvoort (023) 571 70 09  
administratie : Mevr. H.P.M. Hoogervorst-Schuiten. (023) 571 81 77

---

## REDACTIONEEL.

In de eerste plaats dank aan Truus van Duijn en Jan van der Werff, de inzenders van de namen bij de foto op de middenpagina van de vorige aflevering. Het leek wel of zij van elkaar hadden afgekeken! Elk had de personen op de foto een nummer gegeven met als eind resultaat dat zij slechts bij twee kinderen een verschillend nummer hadden. En wat de namen betreft waren zij het ook op een enkele uitzondering na volkomen eens.

Wie weet de nog ontbrekende namen ?

Reserveer 15 mei, de datum van de Algemene Vergadering, in uw agenda en als u dan toch bezig bent dan ook maar gelijk 9 oktober, de datum van de Tweede Genootschap avond.

Het bestuur gaat er zonder meer van uit dat U deze avonden wil bezoeken en garandeert dat U daar dan geen spijt van zal hebben.

Het ledenaantal blijft stijgen, kon in januari een negentig tal nieuwe leden afgedrukt worden, deze keer treft u de namen van zestig nieuwe leden aan.

Een ledenstop wordt niet overwogen.

In de vorige aflevering zag u al een foto van de Kerkstraat genomen door ene Henri de Louw te Delft. Nu opnieuw een tweetal foto's uit 1888. Dezelfde fotograaf, dezelfde straat en opnieuw uit het bezit van de heer Heckers.

MW

## GENEALOGISCH ONDERZOEK.

Bij wijze van uitzondering hierbij het volgende verzoek van:  
J.J. Bosman Lindelaan 11 1775 GJ Middenmeer.

" Van de volgende Cornelis Huygen wordt zijn afkomst vermeld als jongeman van Santvoort. Ik kan hem echter niet terugvinden in de Zandvoortse archieven. Misschien is er iemand in Zandvoort die mij kan helpen bij het achterhalen van Cornelis?

Cornelis Huygen (van Santvoort) visser in 1643, overleden 21 september 1684 Egmond aan Zee, belijdenis in Egmond aan Zee in 1652, lidmaat 1662 en 1680, 8 april 1646 ondertrouw te Egmond aan Zee, gereformeerd, met Gerritje Jans Bijl jd. geboren te Egmond aan Zee, lidmaat 1662, dochter van Jan Ariensz Bijl en Grietje Luytjes, overleden op 9 februari 1680 te Egmond aan Zee.

Hun kinderen:

1. Aalbert	geboren 18 december	1650	Egmond aan Zee
2. Huygh	geboren 22 januari	1653	Egmond aan Zee
3. Grietje	geboren 4 oktober	1654	Egmond aan Zee
4. Jan Engelsman	geboren 8 oktober	1662	Egmond aan Zee
5. Stijntje	geboren 6 december	1665	Egmond aan Zee
6. Cornelis (later als achternaam: Afslager)			Egmond aan Zee

De volgende personen kwam ik ook tegen en van hen is vermeld dat zij vertrokken uit Egmond naar Zandvoort.

Teunis geboren 14 december 1698 Egmond aan Zee, lidmaat 1722, diaken 1723/1725, trouwt 22 juli 1725 met Lijsbeth Berkhout jd. van Alkmaar, beiden naar Zantvoort.

Ze lieten in 1727 dochter Neeltje dopen te Egmond aan Zee.

Teunis is de zoon van Gerbrant/Garbrant Cornelis Smit (beroep smid) kerkelijk lidmaat in 1712, 1722; Schepen 1720, 1722, 1723. strandvonder 1705. overleden 1751.

Gehuwd op: ? voor 1698 te Egmond aan Zee met Neeltje Teunis.

Aangezien er nogal wat 'Zandvoorters' oorspronkelijk uit Egmond aan Zee afkomstig zijn bestaat de mogelijkheid dat met plaatsing van dit schrijven naast de heer Bosman ook Zandvoortse genealogen geholpen worden of in ieder geval op het spoor gezet worden.

MW

## UITNODIGING,

voor de ALGEMENE VERGADERING, die gehouden zal worden op vrijdag 15 mei 1998 in strandpaviljoen no. 8 "TREFPUNT".

Aanvang 20.30 uur.

## AGENDA

1. Opening.
2. Ingekomen stukken.
3. Verslag Algemene Vergadering van 23 mei 1997.
4. Jaarverslag van de secretaris.\*
5. Jaarverslag van de penningmeester.\*
6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
7. Behandeling begroting.\*
8. Bestuursverkiezing. (zie toelichting)
9. Algemene berichtgeving.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

\* Stukken ter vergadering verkrijgbaar.

Toelichting bij agendapunt 8. Aftredende zijn de heren ing. G.A. Cense (voorzitter) en C.J. Wester. De heer Cense is herkiesbaar. De heer Wester (niet herkiesbaar) zal als adviseur van het bestuur in gemeentelijke zaken gaan functioneren. Daarnaast moet nog voorzien worden in de vacature ontstaan door het aftreden van de heer Attema, na 11 jaar bestuurslidmaatschap, in de vorige Algemene Vergadering.

Het bestuur stelt voor de heer Cense opnieuw te benoemen als voorzitter en de heren P.L.A. Bluijs en J. Kerkman te benoemen als bestuurslid.

Tegenkandidaten dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de Algemene Vergadering schriftelijk aangemeld te worden bij het secretariaat van het Genootschap: W.Kloosstraat 9 2041 BK Zandvoort.

Na afloop van de vergadering zal een diapresentatie plaatsvinden.

## De eerste steen - Het eerste huis.

In het Zandvoorts Nieuwsblad van 23 mei 1990 schreef Bram Stijnen in de column "Met Oog en Oor" een stukje getiteld "Vondst". Hierin maakte hij melding van een eerste steen die door Rien van Oostrum, Kostverlorenstraat 127, gevonden was onder het zand op de grens van de panden Kostverlorenstraat 127 en 129. De steen met de afmetingen van 40 bij 20 cm bevat een tekst, waaruit valt op te maken dat hij op 3 augustus 1909, door de toen 11½ jaar oude D. Driehuizen Dz is gelegd. Als deze Driehuizen nog zou leven, zou hij inmiddels 89 jaar oud zijn.



In zijn column maakt Bram Stijnen nog melding van de feiten dat op Kostverlorenstraat 129 de heer Peper, directeur van de Twentse bank en in 1934 opdrachtgever voor de bouw van nr. 129, heeft gewoond en dat de heer Peper was getrouwd met Heléna Catharina Driehuyzen (27-12-1894). Voorts wijst hij op de twee schrijfwijzen van de naam; Driehuizen en Driehuyzen. Achteraf blijkt dat dezelfde familiestam te zijn. Aan het slot vraagt Bram Stijnen, wie weet waar deze steen vandaan komt.

In 1990 is hier geen antwoord vanuit de lezers op gekomen.

Nu 8 jaar later stelt Ria van Oostrum deze vraag opnieuw, nu aan ons Genootschap. We duiken erin en ontdekken dat in het telefoonboek van 1905 er een D. Driehuizen bestaat die pensionhouder is van Beau Séjour - doch in het telefoonboek van 1910 'Stalhouder en Expediteur' is geworden en woont op de Hogeweg 17 (één van de laatste huizen in die rij die zijn afgebroken).

Hij blijkt in de tijd tussen 1905 en 1910 verhuisd te zijn naar de Hogeweg 17 (gebouwd in 1908).

Na enig vragen in de Driehuizen-clan kom je terecht bij de bekende Leen Driehuizen (A.J. v.d. Moolenstraat, met geheim telefoonnummer) de man van de ijscokar met paard op het strand. Hij bleek een stukje stamboom te hebben, dat door Ton Drommel werd gemaakt.

Mede aan de hand van deze stamboom en een verdwaalde nicht 'Driehuizen' uit Den Haag komen we achter de waarheid. De Driehuizen Dz (van de eerste steen) is een broer van mevrouw Peper-Driehuizen (Kostverlorenstraat 129). Zij heeft dus de eerste steen legging van haar broer veilig gesteld in 1943 toen het pand aan de Hogeweg 17 werd gesloopt. Eind goed al goed! De verdwaalde nicht Driehuizen uit Den Haag bleek de dochter van de eerste steen legger te zijn. Deze enthousiaste nicht Driehuizen hebben wij in contact gebracht met mevrouw Ria van Oostrum, alwaar zij deze 'de eerste steen', destijds door haar vader gelegd, mag komen ophalen.

Het pand Kostverlorenstraat 129 waar mevrouw Peper-Driehuizen heeft gewoond was het eerste pand in Zandvoort dat ondergetekende 30 jaar geleden als makelaar in verkoop kreeg.

Zo kruisten de geschiedenissen van de eerste steen en het eerste huis elkaar.

Ger Cense

## NIEUWE LEDEN. (ZESTIG, deze keer!)

dhr	E.H. Aarens	Fahrenheitstr	10	ZANDVOORT
fam.	E & F.G. Behrens	Schuitengat	57	ZANDVOORT
dhr.	J. Berendsen	Fr. Zwaanstr	86	ZANDVOORT
dhr.	A.R. Beumer	Kostverlorenstr	117	ZANDVOORT
dhr.	R. Boddaert	Kostverlorenstr	123	ZANDVOORT
dhr.	H.C. de Bok	Schuitengat	11	ZANDVOORT
mevr.	L. Bosschert-Snellens	Jacob Ruysdaelln	22	HEEMSTED
mevr.	M. Burger	Schoolstr	11	ZANDVOORT
dhr.	A. Daane	Mart. Nijhoffstr	16	ZANDVOORT
dhr.	H.C. Dorsman	Engelbertsstr	34	ZANDVOORT
dhr.	A.F. Ekels	de Savornin Lohmanstr	10	ZANDVOORT
dhr.	J. Haanschoten	Wilhelminaweg	60	ZANDVOORT
dhr.	J. Harteveld	Cath. v. Rennesstr	11	ZANDVOORT
dhr.	J.A. Hartman	Kostverlorenstr	43	ZANDVOORT
dhr.	Y. Henkemans	van Ostadestr	21 b	ZANDVOORT
dhr.	W. van Hoboken	Schuitengat	25	ZANDVOORT
dhr.	C.C.M. Jongbloed	Wilhelminaweg	20	ZANDVOORT
mevr.	M.P. Joukes	Kerkdwarspad	2	ZANDVOORT
dhr.	Ir. P.C. Kamp	Max. Euwestr	20	ZANDVOORT
dhr.	A.J. Keff	Vinkenstr	1	ZANDVOORT

dhr.	F. Keislair	Zandvoortseln	18	ZANDVOORT
fam.	C. Kemp	Gasthuisstr	13	ZANDVOORT
dhr.	H.J. Kempenaar	Fr. Zwaanstr	56	ZANDVOORT
dhr.	W.L. v. Keule	da Costastr	3	ZANDVOORT
mevr.	I. Keur	van Lennepweg	22-1	ZANDVOORT
dhr.	J. Knotter	F. Mullerstr	415	HOOFDDORP
mevr.	H. v.d. Koekelt	Haarlemmerstr	38	ZANDVOORT
dhr.	J. Koster	Zeestr	40	ZANDVOORT
dhr/mevr	Lippe-Bonnema	Swaluestr	13	ZANDVOORT
dhr.	F. Loos	Kostverlorenstr	88	ZANDVOORT
dhr.	B. Lukkassen	Willem Drayerstr	22	ZANDVOORT
dhr.	H.G. v.d. Meijden	Herm. Heijermansweg	157-1	ZANDVOORT
dhr.	J.H. Menger	Brederodestr	6d	ZANDVOORT
mevr.	M. v.d. Meulen-Heijink	Emmaweg	6	ZANDVOORT
mevr.	W. Moerenburg	Fahrenheitstr	11-1	ZANDVOORT
dhr.	D. Molenaar	Hobbemastr	19	ZANDVOORT
dhr.	H.A.G. Molenaar	Lorentzstr	158	ZANDVOORT
dhr.	T. Molenaar	Manusveert	17	TUITJENHORN
mevr.	E. Otten	van Lennepweg	59/7	ZANDVOORT
fam.	C. & J. Ouwejan	Thorbeckestr	3-10	ZANDVOORT
dhr.	C. Paap	Laan v. Osnabrück	47	HAARLEM
dhr.	P.C. Paap	van Lennepweg	40/4	ZANDVOORT
dhr.	F.A. Paardekooper	Fahrenheitstr	14	ZANDVOORT
dhr.	R. v.d. Poel	Oosterstr	18	ZANDVOORT
dhr.	M. de Rooy	Leeuwerikenstr	12/5	ZANDVOORT
dhr.	J. Ros	van Speijkstraat	7b	ZANDVOORT
dhr.	J. Schilder	Tolweg	21	ZANDVOORT
dhr.	F. Schilpzand	Heimansstr	8	ZANDVOORT
dhr.	J.A. Schouten	Hogeweg	36	ZANDVOORT
dhr.	A. Soet	Schoolstr	11	ZANDVOORT
dhr.	B. van Staveren	Noorderstr	34	ZANDVOORT
fam.	L. Tamerus	Lijsterstr	13	ZANDVOORT
mevr.	A. Terol-Mantel	Jhr. P.N. Q.v.Uffordln	16	ZANDVOORT
mevr.	M.C. de Vlieger	Duinwindeln	5	BENTVELD
mevr.	J.M. Voolstra	Hobbemastr	29	ZANDVOORT
fam.	J.J. v.d. Weele	Kempenaar	251	LELYSTAD
mevr.	A.E. de Wilde	Aristotelesln	49	ZEIST
	"Het Wapen van Zandvoort"	Gasthuisplein	10	ZANDVOORT
mevr.	E.C. Wybenga-Keur	Grasweg	22	AMSTERDAM
mevr.	M. van der Zeys	Hogeweg	57 zw	ZANDVOORT

## TWEEDE GENOOTSCHAP AVOND.

Deze ook al weer traditie geworden avond zal op vrijdag 9 oktober gehouden worden in gebouw 'De Krocht'. Door deze vroegtijdige aankondiging kunt u nu reeds deze avond hiervoor vrijhouden. Beslist doen!

De Kerkstraat in het jaar 1888.





## 'The Flying Dutchman'

(pagina 14 en 15 vorige 'De Klink').

1 2  
 3 4 5  
 6 7 8  
 9  
 10 11  
 A                      B                      12                      13                      C  
                                  19                      20  
 14   15   16   17   18   21   22   23   24   25   26   27  
                  32   34  
 28   29   30   31   33   35   36   37   38   39   40   41   42

- |     |  |     |                        |
|-----|--|-----|------------------------|
| A.  | meester D.C. Nieveld (onlangs overleden) |     |                        |
| B.  | de heer Hermarij                         |     |                        |
| C.  | mevrouw Hermarij                         |     |                        |
| 1.  | Theo de Muinck                           | 22. | Henk van Nieuwenhuizen |
| 2.  | Piet Hoogstraten                         | 23. | Ad van der Waals       |
| 3.  | Jan van der Werff                        | 24. | ?                      |
| 4.  | ?  | 25. | Wim Cense              |
| 5.  | Jan Paap                                 | 26. | Jan Verburg            |
| 6.  | Maartje Koning                           | 27. | Henk Kuyk              |
| 7.  | Astrid Hermarij                          | 28. | Willy van Harmelen     |
| 8.  | Anneke Kolkman                           | 29. | Annemarie Zwemmer      |
| 9.  | Janneke van der Mije                     | 30. | Cor Vlieland           |
| 10. | Loes Mes                                 | 31. | Maja Keur              |
| 11. | Yvonne Warnink                           | 32. | Ankie Brokmeier        |
| 12. | Janna Molenaar                           | 33. | Marijke Terol          |
| 13. | Lucy Swart                               | 34. | Wim van der Meije      |
| 14. | ?  | 35. | Jan Koper              |
| 15. | ?  | 36. | Truus van Duijn        |
| 16. | Rein Voorn (Bennoheim)                   | 37. | Tineke Harms           |
| 17. | Nellie Koper                             | 38. | ?                      |
| 18. | Stieneke van der Voet                    | 39. | Nellie Kerkman         |
| 19. | Theo Molenaar                            | 40. | Gerrie Kraayenoord     |
| 20. | Tineke Franssen                          | 41. | Liesbeth Keur          |
| 21. | ? Koper                                  | 42. | Elly Terol             |

Volgens (3) Jan v.d Werff is no 12 Janna v.d. Bos, no 16 Henk Wardenier, no 17 ? Wardenier, no 26 Jan v.d. Burg, no 34 Evert Koper.

'ZANDVOORT', gezien door de ogen van een 'Amsterdamse'.

De eerste keer in mijn leven dat ik de zee zag zal ik nooit vergeten. Dat was voorjaar 1918 en mijn vader nam mij mee naar een hoge plek aan de zeekant, waar een groot roodstenen vierkant huis stond dat "hotel Seinpost" heette,- dat moet geweest zijn aan het eind van de Hogeweg waar nu de reddingmaatschappij is -."En dat is nou de zee, Hoe vind je dat?"

Ik was bijna zes jaar en helemaal met stomheid geslagen; dat eindeloze zilveren verblindende iets was de zee! Ik vroeg of ik erheen mocht, maar dat moest maar een andere keer, want wij gingen naar mijn tante (een weduwe met haar zuster) de zomer doorbrengen aan de Zandvoorselaan no 22, er kwam dus nog tijd genoeg. Het was oorlog en in Amsterdam was het ongezond en het eten schaars. Mijn ouders geloofden in "verandering van lucht" dat was bevorderend voor de gezondheid van het gezin; Pa, Ma, twee broers, mijn zus en ik. Daarom waren wij het jaar daarvoor de hele zomer in Muiderberg geweest, ik had n.l. kinkhoest en mijn jongste broer van 15 kreeg het later ook, wat nog veel erger was.

In Zandvoort bemoeiden de tantes zich met ons gezin en mijn moeder kreeg goede raad. Dus zat ik 's morgens te walgen achter een bord havermout met vellen, terwijl mijn vader met broer en zus naar de Tol liepen om met de tram naar Amsterdam te gaan. Pa naar de zaak en de kinderen naar school. Mijn oudste broer was gemobiliseerd en als korporaal in het fort Uitgeest gelegerd, vanwaar hij wel eens iets kon meebrengen zoals vlees zonder bon. Wij noemden dat toen nog niet "zwart".

Achter het huis aan de Zandvoortselaan was een flinke tuin met een deurtje in de schutting waardoor je in het duin kwam, dat na een flauwe glooiing verderop steeds hoger en hoger werd, 't hoogste duin van Zandvoort, vanwaar wij op een avond konden zien hoe hotel 'Germania' in brand stond.

(Ik schrijf dit nu op het hoogste duin van Zandvoort, waar 'de Schelp' staat, het appartementencomplex waar ik nu al acht zomers in juni heb gehuurd.)

Alleen mocht ik nooit zover de duinen in gaan en bleef dus dichterbij huis. Ik heb daar verrukkelijk gespeeld, zelfs in de regen met een cape om. (met een capuchon en van blauw duffel) Er lag van alles in het zand, scherven, oude pannen en zelfs een half weggezakt oud fornuis.

In die voor mij mooie zomer kwamen ook afschuwelijke tijdingen.

Een zoon van tante, die ook onder de wapen was kreeg Spaanse griep en stierf; een neefje van 12 jaar uit Amsterdam eveneens. Ik had mijn vader nog nooit bedroefd gezien, mijn moeder weleens, maar vader!

Die kleine jongen heette naar hem en was dol op die leuke oom geweest.

Later heeft mijn jongste broer ook die griep-met-longontsteking gekregen, maar heeft het gelukkig doorstaan.

Ik mocht soms wel alleen op straat, maar niet te ver, alleen de Zandvoortselaan uit, daar was een soort duinpan. Later stond daar "Sterre der Zee", nu is het een verkeerspleintje. Daar bij de " Krocht" in die duinpan groeiden stekelige struiken en planten die we kattenstaarten noemden, zeer prikkend. Eens werd ik door de daar spelende kinderen verjaagd met bossen van die kattenstaarten waarmee ze mijn blote kuiten troffen. Huilend van kwaadheid kwam ik thuis en pakte uit de vestibule mijn broers cricket-bat en wilde dat loodzware ding slepend meenemen om die kinderen mores te leren. Ik kon het niet tillen en mijn broer kwam achter mij aan om het af te pakken.

Ik smeekte hem om mee te gaan en die kinderen iets te doen. Toen hij ze zag zei hij, mijns inziens veel te zwakjes, dat ze me niet mochten plagen.

Een afgang zou je nu zeggen.

Met mijn zus en moeder gingen we ook wel naar het stand.

" Aangekleed gaat uit". Moeder met witte mantel, schoenen en kousen, parasol mee, grote witte hoed op met sjaal eromheen ging in een badstoel zitten van "Groot Badhuis" met visitekaartjes erin, omdat we ze voor de hele zomer gehuurd hadden.



Ik zeurde altijd om blote voeten te mogen hebben en soms mocht ik zelfs pootje baden. Er was een gedeelte van het strand speciaal voor badkoetsjes, dan moest je bij de badvrouw (heette ze niet Griet?) betalen en je stapte in. Binnen had ze

uit. Dan haakte de badman af en ging een ander koetsje ophalen. Heerlijk de zee in springen en niet vergeten: nummer van de koets onthouden, voor de terugreis.

Het gedeelte voor de baders werd bewaakt door de badman (in 't baai, rode broek en blauwe kiel) met een koperen toeter, waar hij op blies als je te

ver in zee ging. Soms zat hij in een bootje, meestal met wat ruwer weer, ook hing er wel eens een zwarte stormbal aan een paal, gevaarlijk! en werd er niet gezwommen of gebaad.



Ook kwamen soms de platte vissersboten op het strand, "bommen" genaamd en dan was moeder met ons dienstmeisje erbij om verse vis te kopen.

Ik herinner me nog de rog, die heerlijk smaakte en goddank geen graten had, maar wel gevaarlijk was met het schoonmaken, als je je prikte aan zijn stekels, had je bloedvergiftiging.

Ik weet nog van een keer dat niemand het strand op mocht. Er waren soldaten met geweren!!



De strandweg aan het eind van de Kerkstraat (die veel langer was dan nu) liep zacht glooiend naar beneden, aan de linkerkant stonden lage winkels met vlaggetjes en strandspullen en oh, zaligheid ...

"Raditch" met "lokoum" (turks delight) zoals het nooit door wie dan ook gemaakt is.

Aan de rechterkant waar nu de flats staan was duin. Die keer was de strandweg aan het eind, daar waar de planken begonnen, versperd. Het was donker weer, het had gestormd en er waren mijnen losgeslagen; die moesten door scherpschutters onschadelijk worden gemaakt, voor ze aanspoelden. Af en toe was het raak en zag je een fontein opspuiten uit zee. De mensen stonden in massa op de strandweg precies tot aan het immens breed plankier, "de planken" genaamd, dat zacht glooiend was en makkelijk voor karretjes, paarden, ouderen en kinderen. Die ongevaarlijk gemaakte mijnen zag je in die tijd en later ook nog als versiering in tuintjes, al of niet met bloemen groeiend uit een opening. Tot aan de oorlog van 1940 kwam ik jaarlijks terug in Zandvoort, al was het maar voor een paar losse dagjes, 'en pension' of gemeubileerd of vrije dagen naar het Noorderbad.

Als ik mijn herinneringen aan Zandvoort vertel aan mijn kleinkinderen, valt het mij op dat er in zo korten tijd zoveel veranderingen in kleding en gebruiken zijn ontstaan. Zo sprak ik als 16-jarige bakvis (1928) met mijn vriendje af om een "vroegbad" te nemen. Dat was voor tien uur 's morgens en kostte dan maar een kwartje in plaats van 35 cent. Ik kwam deze afspraak niet na. Ik verzon een smoesje want bij nader inzien vond ik het raar en een beetje eng om met de jongen, waar ik mee ging en die me af en toe zoende, zo maar in badpak in zee te gaan en dan dichtbij te bezichtigen zou zijn.

Dat er ook andere mensen in zee naar me zouden kunnen kijken, telde voor mij niet. Ik bleef uit hun buurt en zij waren figuratief op de achtergrond, voor mijn gevoel maar bordpapieren poppetjes. Maar mijn vriendje was echt en dichtbij! Toch was ik niet preuts.

Het ging snel veranderen, maar toch was het voor de oorlog in Zandvoort niet toegestaan in badpak in de stoelen op het strand te zitten. Men trok een strandpyama aan (lange broek dus) en een plastron een soort lijfje met kruisbandjes over de rug. In badpak mocht alleen in het gereserveerde zonnebad, een afdeling begrensd door badkoetsjes die permanent in een vierkant stonden. Aan het Noorderbad was dit verbod niet van kracht. Bovengenoemde strandmode duurde tot na de oorlog. - Zie de preutse verkleedpartij in "Alleman", de film van Bert Haanstra. - Ik weet nog dat ik schrok toen een vriendin plotseling in bikini verscheen, die had ze in het buitenland gekocht. Een B.H. met een broekje "bare midriff, heel decent" zouden we nu zeggen!

De eerste keer na de oorlog gingen we in de zomer van 1945 naar Zandvoort met

drie gezinnen op een open vrachtwagen met matrassen, dekens, linnengoed en zelfs een noodkacheltje, om op te koken in het schuurtje van het gehuurde verblijf. 's Avonds struinden we door de afgebroken buurten, waar je soms een tegel vond om een pan op te zetten. De bezetters hadden de hele kust van Nederland kaal gemaakt, tot aan enkele honderden meters vanaf de zee. Onze jongens (10 en 12 jaar) kwamen uit de duinen terug met doodsgevaarlijke spanen doosjes als aanmaakhout.

's Morgens ging er een vrachtauto voorbij in de Brederodestraat vol met Duitse krijgsgevangenen. Ze reden helemaal tot het eind waar de hele oorlog lang 3 villa's gespaard gebleven zijn; vandaar gingen zij de duinen in om mijnen op te ruimen. Eens zaten we die zomer aan het strand, er waren al weer wat stoelen hier en daar, toen er Hollandse matrozen ons gehaast kwamen waarschuwen, dat we heel snel van het strand af moesten want er werden mijnen vlak vóór in zee opgeblazen. Wij holden met natte kinderen, losse handdoeken tassen en schoenen naar boven, en toen wij op de Hogeweg liepen, moesten we schuilen bij de melkwinkel want de scherven vielen al rond om ons neer. Later heb ik in Zandvoort weer luxueus gelogeerd, 'en pension', huis gehuurd met de kinderen, later met de nog jonge kleinkinderen en nu met volwassen kleinkinderen.

*Eens een 'fan' van Zandvoort altijd een 'fan'!*

mevrouw Waltman

Bovenstaande werd door mevrouw Waltman geschreven begin 1997 en kwam toen via de heer B. Krol in ons bezit. Het is leerzaam te ervaren hoe een 'Amsterdamse' van eerbiedwaardige leeftijd nog altijd van 'haar' Zandvoort houdt.

## SCHENKINGEN EN LEGATEN.

Zij die het Genootschap Oud Zandvoort bij testamentaire beschikking met geld of goederen willen gedenken kunnen zich het beste tot een notaris wenden.

De tenaamstelling dient te geschieden aan:  
'Genootschap Oud Zandvoort te Zandvoort'.



De Kerkstraat in 1888





## WAAROVER SPRAKEN ZIJ.

De stuurman Huig Will. Molenaar en de bootsgezellen, Pieter Jane, Willem Aries Molenaar, Jan Kors Berendrecht en Kornelis Gerritsz, gingen op 18 april 1772 gezamenlijk naar de Schout van Zandvoort om daar de volgende verklaring af te leggen: Zij vertelden dat zij op 6 februari 1772 met een vissers Pink naar een Vlaardinger Hoeker waren gevaren, waarvan de stuurman Cornelis Wouters van Rossen was.

De Hoeker, "die heel dicht was" was door de kooplieden gekocht om 's nachts de vis over te nemen. Doch toen zij die nacht bij de Hoeker waren, begon het sterk te waaien waardoor de vissersschuit zwaar tegen de Hoeker "gestooten heeft". Toen de meeste vis was overgebracht kwam de "swaare stoot" waarvan de stuurman dacht dat de schuit "ontramponeert was" en maakten zij allen haast om naar land te stevenen. Doch eer zij het anker opgehaald hadden begon de schuit reeds te zinken. Er werd nog van alles gedaan om het lek te stoppen maar dat was vruchteloos.

Alle aanwezigen hadden dit gezien en meegemaakt en zij allen wilden getuigen.

A.G.M. van der Oord-Wisker

Visserspink = een vissersvaartuig met één mast

Hoeker = een visserstransportschip

Rampeneren = beschadigen, vernielen

## LEDEN GEZOCHT.

De werkgroep Genealogie van het Genootschap Oud Zandvoort is op zoek naar nieuwe leden.

De werkgroep komt 1x per maand bijeen en tijdens deze gezellige avonden komen veel Zandvoortse zaken ter sprake.

Er is een uitgebreide genealogische beschrijving van een groot aantal Zandvoortse families ter beschikking terwijl uiteraard ook gebruik gemaakt kan worden van de bibliotheek.

Belangstellenden kunnen nadere informatie inwinnen bij de secretaris van ons Genootschap, Arie Koper, telefoon (023) 571 84 41.

## KOSTVERLOREN PARK.

In voorbereiding voor een van de komende genootschapsavonden is een dia-serie over het Kostverlorenpark. Dit park was zowel voor de oorlog als erna een bekende attractie voor jong en oud. Een speeltuin, het theehuis, diverse kooien met dieren en een mooi duinterrein maakten dat het er aangenaam toeven was. Zelfs heeft men in 1933 getracht er een openlucht theater te stichten.

Op 1 juli van dat jaar staan de decors voor de tragedie "Salomé" klaar.



Zo'n kleine 70 mensen, hoofdrolspelers en medewerkers doen er aan mee. De eerste voorstelling is een groot succes, een massa-spektakel. De spelers krijgen aan het eind van de voorstelling een staande ovatie. Het was het eerste en tevens het laatste applaus dat in het Kostverlorenpark opklatert. Doordat de weergoden niet meewerkten en de planning van de volgende stukken niet deugde liep het slecht af met dit culturele waagstuk.

Uit particuliere collecties konden wij een aantal dia's maken die dit spektakel in beeld brengen. Gaarne zouden we meer fotomateriaal over het park willen zien, om er dia's van te maken. Vooral de apenkooi, de hobbelpaarden en de dierenkooien ontbreken nog aan onze collectie. U krijgt alles ongeschonden retour.

Ger Cense

## GENOOTSCHAP AVOND.

De Genootschap avond was, niettegenstaande dat deze op 'vrijdag de dertiende' gehouden werd, opnieuw een groot succes. Een volle zaal - de meesten waren bijtijds gekomen om de continu vertoonde dia's van Ton Drommel te kunnen bewonderen en/of een gezellig praatje met oude bekenden te maken - heeft genoten van de door de heer T.E.M. Puts vervaardigde dia's van flora en fauna in de Amsterdamse Waterleidingduinen, door hem voorzien van een deskundige toelichting.

De heer Puts, natuurgids en wonende in Zandvoort, verving op een meer dan voortreffelijke wijze, in feite totaal onvoorbereid, de te elfder ure niet beschikbare H.J. Verdonk (vrijdag de dertiende).

In de pauze werden verloot de door mevrouw Dalman vervaardigde klederdracht poppen. Steeds weer een gewilde prijs!

Na de pauze werden vertoond een fragment uit het tv programma "Tussen Kunst & Kitsch" (waarover verder meer) en een aantal films over Zandvoort, zoals het was ver voor de tweede wereldoorlog met o.a. het eerste strandtentenkamp aan het einde van de Zuid-boulevard.

Kortom een avond het Genootschap waardig.

MW

In de uitzending van "Tussen Kunst en Kitsch" op 19 januari jl. toonden 2 dames een Zandvoorts schilderij van Jozeph Israëls (1824-1911).



Het schilderij (circa 1890) stelde een Zandvoortse vrouw voor met korte kap die onderdak had gegeven aan de schilder. Althans dat vertelde de inbrengster, die een kleindochter van de geportretteerde was. Het schilderij zou vervaardigd zijn ter compensatie van de huurpenningen die de schilder niet kon betalen. Maar, wie was die vrouw links op de foto en wie was de vrouw op het schilderij?

Op onze Genootschapsavond van 13 februari jl. hebben we de videoband van genoemde uitzending getoond en daarbij gevraagd "wie kent deze vrouw?". Bob Gansner herkende het schilderij en meende dat eerder gezien te hebben in het pand Kerkplein 7 ( v/h Amro Bank), waar vroeger mevrouw Koning-Driehuizen gewoond heeft. Bob heeft daarna wat spuurwerk verricht en ons het adres en telefoonnummer van de gezochte vrouw bezorgd.

Wij hebben toen een bezoekje gebracht bij mevrouw J.P. de Wilde-Koning (82) die verrast was door al die belangstelling. Zij was het die met haar grootmoeder Nelletje Koning op bijgaande foto staat afgebeeld.

Nelletje Koning was getrouwd met Jacob Koning de bakker uit de Kerkstraat, opgevolgd door Jan Koning (zoon) en daarna door bakker Bosman.

Het pand in de Kerkstraat/ hoek Bakkerstraat was omstreeks 1890 een kamerverhuur bedrijf met op de begane grond een bakkerij met winkel en een woning (thans de Pieter's passage). Mevrouw de Wilde wist zich nog te herinneren dat haar ouders in 1911 naar het pand op het Kerkplein zijn verhuisd. Ook had zij nog een schitterende foto van het pand, welke mogelijk in een latere 'De Klink' zal worden afgedrukt.

Mevrouw de Wilde is direct lid van ons genootschap geworden.

Ger Cense

## Stille jubilea

In de jaren vijftig, toen het autopark in Nederland nog onaanzienlijk was, was een oproepje per radio voldoende om duizenden automobilisten aan te lokken voor een sterrit, georganiseerd door de Bond zonder Naam.

Zo'n sterrit was bedoeld voor mensen, die er eens een dagje uit moesten.

Op zondag 12 april 1953 (45 jaar terug) was er zo'n sterrit der Naastenliefde van de Bond zonder Naam. De boulevards van Zandvoort stonden toen overladen met auto's, die uit alle hoeken en gaten van het land deze mensen, die er eens een dagje uit moesten, hadden aangevoerd. Burgemeester Van Fenema was een opgetogen gastheer. In Zandvoort waren drie tenten neergezet voor het vertier van al die mensen. Wie kan er iets over vertellen?

(Stille jubilea, vervolg)

## Sporthal 1.

Voor de lichamelijke opvoeding en de sport was het een hoognodige aanvulling van het zalenbestand. Jarenlang werden leerlingen met bussen naar de sporthal Pellikaan getransporteerd om daar gymlessen te ontvangen. Maar ook de gymnastiek- en zalsportverenigingen, die in de overbezette Pellikaanhallen hun domicilie hadden, konden nu wat ruimer ademen.

Architectenbureau Ingwersen / v.d. Bom had het ontwerp gemaakt.

Ook voor invaliden was de hal toegankelijk gemaakt. De speelvloer is 28 bij 16 meter en de hoogte is 7 meter. Er liggen drie badmintonbanen, een volleybal- en basketbalveld in. U heeft het al geraden, we praten hier over de Van Pagée-hal in Nieuw Noord. Op 19 mei 1978 (20 jaar geleden) werd de hal officieel in gebruik genomen. Ook het wijkgebouw 't Stekkie is hier in gevestigd.

## Sporthal 2.

10 jaar eerder was de Pellikaanhallen al geopend. Voor 430.000 gulden werd in augustus 1967 begonnen met de bouw en op 10 februari 1968 werd de hal met sportwedstrijden in gebruik genomen (nu 30 jaar terug).

Dhr. C. Korver was toen aangesteld als zaalbeheerder. Vele grote evenementen hebben in deze hal plaatsgevonden, waarvan het Zandvoortmeewuilen Zaalvoetbaltoernooi (dit jaar voor de 28ste keer) zeer bekend is geworden.

In augustus/september wordt begonnen met de bouw van een nieuwe hal vlakbij de hockeyvelden. Een maand later wordt begonnen met de sloop van de Pellikaanhallen na 30 jaar trouwe dienst.

## Golf.

Op 9 mei 1928 (alweer 70 jaar terug) werd er de eerste golfbal geslagen. Nog steeds ligt de Kennemer Golf en Country Club er schitterend bij in het Zandvoorts duinlandschap. De golfclub zelf bestaat al veel langer dan de zeventig jaar. In 1910 was onder het voortvarend initiatief van Gérard van de Viet, de Kennemer Golf en Country Club opgericht. Op 11 december 1910 waren zesendertig enthousiaste heren en beoefenaars van de golfsport bijeen voor een oprichtingsvergadering. Op 8 juni 1911 was de officiële opening, van de golfbaan.

Het was een golfbaan, gelegen tussen Duin en Kruidberg en Westerveld en begrensd door de spoorbaan. Het was een negenholes baan en verre van ideaal, want behalve dat de grond drassig was, hadden ook de koeien de gewoonte om hun weidegrond uit te breiden tot het sappige gras van de golfcourse. Men ging op zoek naar een ruimte voor een 18-holes baan en, na jarenlang zoeken, kwam men door medewerking van de familie Quarles van Ufford terecht op de huidige lokatie. De banen zijn aangelegd door de Engelsman Harry Colt. Tijdens de oorlog heeft de Club veel schade opgelopen. Het duurde tot 1964 eer de baan in volle glorie was hersteld.

## Trimmen.

Voortbordurend op de sport; 25 jaar geleden (december 1973) werd een trimbaan aangelegd in het Vijverpark, overeenkomstig de voorschriften van de Nederlandse Sport Federatie. De trimbaan was uitgezet over een lengte van ongeveer 1 km en bevatte 16 zg. trimstations waar door middel van houten trimtoestellen en een enkele maal door vrije oefeningen de spieren losgemaakt konden worden. Bij ieder trimstation was op een fleurig bord aangegeven hoe de oefening uitgevoerd moest worden. Rode pijlen wezen de richting aan naar het volgende trimstation. Aan het begin van de baan was aangegeven hoe het parcours kon worden gebruikt. Ook prijkte daar een waarschuwing om een medicus te raadplegen alvorens met trimmen te beginnen. Zowel start als finish van de baan, welke uiteraard geheel in eigen tempo gelopen kon worden, vonden plaats aan de Dr. Jac. P. Thijssesweg tegenover de Beatrixschool. We weten allemaal hoe de situatie nu is.

## Autosport.

Op 7 augustus 1948 (50 jaar geleden) vond de eerste race plaats op de "Paradestraße" (een term in de bezettingstijd bedacht om de Duitsers tevreden te stellen) van burgemeester Van Alphen. Van het puin van 40 hotels en 600 huizen werd in het duinterrein ten noorden van Zandvoort een baan aangelegd. Burgemeester Van Fenema maakte in 1948 het karwei af en zo konden de eerste auto's racen op 7 augustus van dat jaar. In 1939 hadden we al een race gehad (zie 'De Klink' april 1997), maar vanaf 1948 kon het echte werk beginnen onder leiding van directeur Hans Hugenholtz. In de volgende aflevering verschijnt een uitgebreider artikel en het 'circuitpark' zelf is bezig met een jubileumboek.

Harry Opheikens

De besteknummers 1106 en 1128 zullen de meeste mensen niet zoveel zeggen, maar allemaal kennen we het gebouw.

De bedragen f 92.600.-- en f 48.500.-- zullen u onwaarschijnlijk voorkomen, maar het ging toch om de bouw van het huidige station.

De aanbesteding was op 9 maart 1908 en 14 december 1908. Bestek 1128 had betrekking op het maken van de perron-overkappingen en bijbehorende werken op het station Zandvoort. Zo was er voor kap A (langs de oostzijde van het stationsgebouw, totale lengte 60.08 meter) totaal 75000 kg. plaat- en getrokken-ijzer nodig voor spanten, tussenliggers en langverbindingen en 3600 kg gegoten ijzer voor stoelen. Verder was er 16500 kg plaat- en getrokken-ijzer nodig voor gootranden, stijlen en regels glaswanden, idem voor ramen 5200 kg en 242 m<sup>2</sup> draadglas voor de glaswanden.

BESTEK No. 1106 voor het hoofdgebouw etc. bevatte in totaal 85 pagina's.

Harry Opheikens

#### HOLLANDSCHE IJZEREN SPOORWEG MAATSCHAPPIJ.

Weg en Werken.	<b>BESTEK en VOORWAARDEN</b>
<b>BESTEK No. 1106</b>	WEGENS HET MAKEN VAN EEN HOOFD- GEBOUW OP EEN REEDS UITGEVOER- DEN CEMENT-IJZEREN ONDERBOUW, EEN VRACHTGOEDERENLOODS, EEN GEBOUW VOOR DE ELECTRISCHE VERLICHTING EN WATERVOOR- ZIENING, EEN PRIVAATGE- BOUWTJE, EN EEN WISSELPST, TEN BEHOEVE VAN EEN NIEUW STA- TION TE ZANDVOORT NABIJ DE ZEESTRAAT.
1908.	
Met 6 teekeningen.	
Begroting: f 92.600	

*Aan te besteden 9 Maart 1908.*

#### INHOUD:

- 1e Afdeling: **Beschrijving.**  
 2e " **Voorschriften voor de uitvoering.**  
 3e " **Voorwaarden van algemeenen aard.**

Hoort, Burgers, Hoort  
 Folklore vereniging De Wurf 50 jaar in Zandvoort

Uit de Kerkstraat buurtvereniging ontstaan,  
 na enige jaren als Folklore vereniging verder gegaan.

Bekend om hun Schouw - Dans - Afslag en Toneel,  
 niets is het bestuur en haar leden teveel.

En dan; het is haast niet te geloven,  
 alle vijftig jaren is ze lid, onze tante Jans Bakkenhoven.

Wat ze haar ook vroegen, nooit was het teveel voor haar,  
 voor deze Nestor van de Wurf, dus even de handen op elkaar.

Voor het uitlenen, aan mij, van deze klink bedank ik jullie ook deze keer,  
 want zonder dit slagwerk ben ik als dorpsomroeper ook niets meer.

"Wurf" ik hoop dat jullie de folklore van Zandvoort nog heel lang mogen  
 doen bewaren,

Mede namens vele Zandvoorters, wens ik jullie hiervoor nog heel veel  
 succesvolle jaren.

Zeg het voort! - zeg het voort!

Met bovenstaande dichtregels huldigde Klaas Koper, 'Dorpsomroeper' en tevens  
 oud-voorzitter van 'de Wurf', de jubilerende vereniging.

Uiteraard liet hij zijn met sonoor stemgeluid voorgedragen woorden voorafgaan  
 door enige ferme slagen op de klink.

Ceremoniemeester Bob Gansner gaf door zijn toepasselijke aankondigingen van  
 de diverse gasten een bijzonder cachet aan de jubileumreceptie, een receptie die  
 bijzonder druk bezocht werd en waar het bestuur met trots op terug mag zien.  
 Voortgekomen uit een buurtvereniging voor Kerkstraat en nabije omgeving  
 ontpleoide 'de Wurf' zich tot een folkloristische vereniging.

OP 6 februari 1961 werd officieel de naam veranderd van 'Buurtvereniging' "De  
 Wurf" in 'Folklorevereniging' - "De Wurf".





Met groot succes werd en wordt opgetreden binnen en buiten de grenzen van onze gemeente, zelfs buiten de grenzen van ons land.

- Op uitnodiging van de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland vertrokken Ans Veldwisch-Kerkman en Freek Veldwisch in augustus 1982 zelfs voor een toernee van een maand naar Zuid-Afrika waar zij tezamen met nog 18 nederlandse dansparen in alle grote steden optraden. Er werd 24 keer opgetreden daartoe werd binnen Zuid-Afrika zo'n 8000 km afgereisd.- De toneeluitvoeringen zijn een steeds wederkerende bron van genoeg voor de liefhebbers van het oude Zandvoortse volksleven .

De dansgroep, die najaar 1957 op voorstel van mej. E. (Bets) Bakels werd opgericht, vierde grote triomfen en naast het dansen wordt ook de oud Zandvoortse klederdracht met verve 'geschouwd'

Het zou te ver voeren om alle activiteiten van 'de Wurf' van de afgelopen vijftig jaren te beschrijven, één zaak mag echter niet onvermeld blijven.

"De Wurf" nam in 1970 het initiatief om tot oprichting te komen van een Genootschap "Oud Zandvoort", waarschijnlijk heeft niemand toen kunnen bevroeden welk een vlucht dit 'genootschap' zou nemen.

In 1982 en 1983 werd een grafisch goed verzorgd kwartaalblad uitgegeven en ter gelegenheid van het veertig-jarig bestaan een fraai boekwerkje.

Omvang 44 pagina's met tal van wetenswaardigheden en foto's.

Een vereniging bestaat bij de gratie van goede bestuurders, uiteraard dienen een flink aantal welwillende/ijverige leden beschikbaar te zijn om de plannen e.d. van de bestuurders uit te voeren, maar toch verdienen deze bestuurders het om eens in een overzicht vermeld te worden. Tevens zal men daarbij dan verstaand staan hoe lang velen dit 'werk' al doen of gedaan hebben, dit ondanks de soms heftige stormen die het verenigingsleven teisterden.

Uiteraard is het ondoenlijk om in dit bestek allen te vermelden die de dansgroep en de toneelgroep in al die jaren begeleid hebben, waarvoor zij alle waardering verdienen, hulde!

Het eerste bestuur bestond uit: B. Fijma, voorzitter; G. Suurland, secretaris; mevrouw D. Bakkenhoven-Vink, penningmeester; en als leden mevr. Vader, mevr J(ans) Bakkenhoven, dhr Hildering en dhr T. Bakels.

Het huidige bestuur bestaat uit: F. Veldwisch, voorzitter; H. Gansner, secretaris; R. v.d. Poel, penningmeester, J.J.C. Veldwisch-Kerkman, 2<sup>de</sup> secretaris en M. (Rie) Molenaar-Lammers 2<sup>de</sup> penningmeester.

voorzitter:			
B. Fijma	06/02/48 tot 31/01/49	vacature	12/03/79 tot 07/05/80
P. Berends	31/01/49 tot 17/02/54	J.J. Koning	07/05/80 tot 12/04/82
G. Suurland	17/02/54 tot 14/02/58	vacature	12/04/82 tot 25/03/83
P. Berends	14/02/58 tot 22/02/60	P.M. v. Keulen	25/03/83 tot 30/03/85
J. Gebe	22/02/60 tot 28/04/67	K. Koper	30/03/85 tot 21/06/88
vacature	28/04/67 tot 25/03/68	vacature	21/06/88 tot 30/03/89
E. Keur	25/03/68 tot 07/03/69	H. Voordouw	30/03/89 tot 25/04/97
J.A. Steen	07/03/69 tot 12/03/79	F. Veldwisch	25/04/97 tot heden.
vice voorzitter:			
B. Fijma	31/01/49 tot 14/02/58	R. Hoogervorst	19/03/76 tot 07/05/79
E. Keur	14/02/58 tot 11/02/65	mevr Harkamp-Bluijs	07/05/79 tot 21/04/82
R. vd Berg	11/02/65 tot 24/02/66	J. Hollander	21/04/82 tot 30/03/89
E. Keur	24/02/66 tot 25/03/68	E. Lever	30/03/89 tot 01/11/94
J. Paap	25/03/68 tot 19/03/76		
secretaris:		2 <sup>de</sup> secretaris:	
G. Suurland	06/02/48 tot 17/02/54	mevr J(ans). Bakkenhoven	14/02/58 tot 28/03/80
P.J. Alders	17/02/54 tot 14/02/58	F. Veldwisch	28/03/80 tot 25/04/97
H. Gansner	14/02/58 tot heden	mevr Veldwisch-Kerkman	25/04/97 tot heden
penningmeester:			
mevr. D. Bakkenhoven-Vink	06/02/48 tot 21/02/55		
mevr Kerklaan	21/02/55 tot 21/02/56		
J. Koper	21/02/56 tot 14/02/58		
mevr. D. Bakkenhoven-Vink	14/02/58 tot 20/02/67		
mevr. P. Draijer	20/02/67 tot 27/02/70		
L. Paap	27/02/70 tot 19/03/76		
J. Paap	19/03/76 tot 21/04/82		
mevr. C. Vleeshouwers	21/04/82 tot 19/03/91		
J. Visser	19/03/91 tot 18/03/94		
R.vd. Poel (als fin. adviseur)	18/03/94 tot 13/01/95		
R.vd. Poel	13/01/95 tot heden		
2 <sup>de</sup> penningmeester:			
mevr. Jongsma	14/02/58 tot 25/03/68		
mevr. M. Molenaar-Lammers	25/03/68 tot heden		
Buiten deze bovengenoemden hadden nog zitting in de diverse besturen als lid cq. commissaris:			
mevr. Vader	06/02/48 tot 17/02/54		
mevr. J(ans) Bakkenhoven	06/02/48 tot 14/02/58 daarna 2 <sup>de</sup> secr. tot 28/03/80		
Hildering	06/02/48 tot 14/02/58		
Ton Bakels	06/02/48 tot 14/02/58		
mej. E. Bakels	21/02/55 tot 22/02/60		
mevr. P. Draijer	22/02/60 tot 20/02/67 daarna penningmeester tot 27/02/70		
mevr. Hoogervorst-Schuiten	28/03/80 tot 21/04/82		
E. Lever	21/04/82 tot 21/03/86		
mevr. A. Swart	21/03/86 tot 21/06/88		
mevr Veldwisch-Kerkman	26/04/96 tot 25/04/97 daarna 2 <sup>de</sup> secr.		

# GENOOTSCHAP "OUD ZANDVOORT".

<b>Voorzitter.</b>	ing. G. A. Cense Kostverlorenstr 115	2042 PL ZANDVOORT	(023) 571 57 15
<b>Vice-voorzitter.</b>	Ir. C. J. Wagenaar Kostverlorenstr 23	2042 PA ZANDVOORT	(023) 571 39 99
<b>Secretaris.</b>	A. Koper W Kloosstr 9	2041 BK ZANDVOORT	(023) 571 84 41
<b>Vice-secretaris.</b>	J. Paap Celsiusstr 33	2041 TB ZANDVOORT	(023) 571 59 67
<b>Penningmeester.</b>	M. A. J. M. Crabbendam M Euwestr 33	2042 RA ZANDVOORT	(023) 571 25 14
<b>Leden.</b>	Mevr. A. Joustra-Brokmeier Wilhelminaweg 24	2042 ND ZANDVOORT	(023) 571 51 55
	Mevr. J. M. J. Molenaar Westerparkstr 27	2042 AV ZANDVOORT	(023) 571 85 19
	C. J. Wester Keesomstr 18	2041 XW ZANDVOORT	(023) 571 41 55
<b>Ereleden.</b>	P. Brune en ir. C. J. Wagenaar		
<b>Erepenning.</b>	P. v.d. Mije KCzn (01-08-1891 - 27-02-1973)		
<b>Bankrelatie.</b>	ABN - AMRO te Zandvoort. rek. nr. 565738305.		
<b>Giro-rekening.</b>	4206723 t.n.v. Genootschap "OUD ZANDVOORT".		
<b>Contributie.</b>	Minimaal f 15.-- (excl. verzendkosten) per jaar.		

## "DE KLINK".

Het blad "DE KLINK" is een kwartaaluitgave van het Genootschap "OUD ZANDVOORT" en wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het genootschap. Met het uitgeven van het blad streeft het bestuur naar een grotere bekendheid van en het kweken van belangstelling voor de geschiedenis van Zandvoort.

Voor het samenstellen van het blad heeft het bestuur een redactiecommissie benoemd die bestaat uit de heren: A. Drommel, Th. B. M. Hilbers, K. C. v.d. Mije Pzn; H. Opheikens; M. Weber en C. J. Wester.

Vriendelijk verzoek. Adreswijzigingen en aanmelding nieuwe leden s.v.p. aan mw Hoogervorst-Schuiten Oosterstr 1 2042 VE ZANDVOORT (023) 571 81 77